



Amsterdam, 10 oktober 2020

Geachte gemeenteleden,

Met grote zorg komen in de achterliggende dagen de jongste gegevens rond de verspreiding van de pandemie, de aantallen ziekenhuisopnames en IC-patiënten tot ons. De actualiteit roept ons allen op opnieuw onze verantwoordelijkheid te nemen. Niet alleen in het belang van de eigen (doop)leden, maar ook in dat van de gehele samenleving!

Vanuit deze verantwoordelijkheid zien wij ons als kerkenraad genoodzaakt om gehoor te geven aan het dringende overheidsadvies (en het daarop gebaseerde advies van de Deputaatschappen Vertegenwoordiging en Voorlichting, Kerk en Overheid en Kerkelijke Dienstverlening). Dit advies luidt om het aantal bezoekers aan kerkdiensten substantieel af te schalen. Als kerkenraad zien we deze noodzaak extra voor onze kerkelijke gemeente, vanwege het feit dat het aantal besmettingen met COVID-19 in de regio Amsterdam erg hoog is.

Dat betekent dat wij vanaf **morgen, zondag 11 oktober 2020**, het **aantal kerkgangers per dienst weer op een maximum van 30** moeten stellen. In de bijlage vindt u de indeling in deze groepen. Het is niet de bedoeling om onderling te ruilen.

Ondanks dat de samenzang een wezenlijk onderdeel van onze erediensten is, achten wij gezien de huidige situatie en de mogelijke risico's die met samenzang verbonden zijn, het **momenteel niet verantwoord om gezamenlijk te zingen**.

Al deze maatregelen gelden tot nader order.

U wordt verzocht nogmaals het protocol door te lezen, dat u bijgevoegd vindt, en ook op onze website [www.gergemamsterdam.nl](http://www.gergemamsterdam.nl) vindt.

Wij beseffen dat het een goede gewoonte is om na de kerkdienst, al dan niet op het kerkplein, met elkaar na te praten. Wij roepen u er momenteel echter toe op om het **napraten op het kerkplein te beperken**, ook gezien het signaal dat wij er richting onze omgeving mee afgeven.

Tot slot: het (opnieuw) niet gelijktijdig als gemeente de erediensten kunnen bezoeken, is aangrijpend en zorgelijk. De prediking van het Woord is immers een Goddelijke opdracht (Hebr. 10:25). Het is een voorrecht dat er middelen zijn waardoor de dienst ook thuis gevolgd kan worden, maar het gemeentelijk samenkomen mag niet verdigitaliseren. Laten we allen bidden om Gods bewaring en om een spoedig hernieuwd gezamenlijk samenkomen. En laten we in het gebed ook denken aan onze naasten, die ziek, kwetsbaar en eenzaam zijn, evenals aan medechristenen in grote gemeenten, die bij opvolging van het advies lange tijd niet naar de kerk zullen kunnen.

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de scriba.

Wij wensen u in alles Gods zegen toe.

Hartelijke groet,

Uw kerkenraad